



Dit geloof zal zeker zover reiken als de dag en de nacht hebben gereikt, en Allah zal geen huis van klei of baksteen achterlaten zonder dit geloof binnen te brengen

Overgeleverd door Tamim al-Dari (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei: Ik hoorde de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: Dit geloof zal zeker zover reiken als de dag en de nacht hebben gereikt, en Allah zal geen huis van klei of baksteen achterlaten zonder dit geloof binnen te brengen, of door de verheffing van de machtigen of de vernedering van de vernedigden. Hij zal het geloof verheffen met eer en vernedering toepassen op ongeloof. Tamim al-Dari voegde eraan toe: 'Ik heb dit in mijn eigen familie gezien. Degene die van hen moslim werd, bereikte goedheid, waardigheid en eer. En degene die ongelovig bleef, onderging vernedering, kleinering en belastingen.

[Authentiek] [Overgeleverd door Ahmed]

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verkondigde dat deze religie elke uithoek van de aarde zal bereiken. Waar dag en nacht elkaar ontmoeten, zal ook deze religie zich verspreiden. Allah zal geen huis in de steden en dorpen of in de woestijn of woestijn verlaten zonder deze religie daarin te introduceren. Degene die deze religie accepteert en erin gelooft, zal verheven zijn met de eer van de Islam. En degene die het afwijst en er ongelovig aan is, zal vernederd en onteerd zijn. Vervolgens vertelde de metgezel Tamim al-Dari (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij dit bijzonder had gezien in zijn eigen familie. Degene die van hen moslim werd, kreeg welvaart, eer en respect, terwijl degene die ongelovig bleef, vernedering en schande onderging, samen met de verplichte belastingen die aan de moslims werden opgelegd.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/11220>

