



Het bloed van een moslim is niet geoorloofd, behalve in één van drie gevallen

Overgeleverd door Ibn Mas'ood moge Allah tevreden zijn met hem: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Het bloed van een moslim is niet geoorloofd, behalve in één van drie gevallen: De gehuwde ontuchtpleger, Het leven voor een leven , Degene die zijn religie verlaat en de gemeenschap verzaakt."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft uiteengezet dat het vergieten van het bloed van een moslim verboden is, behalve wanneer hij zich schuldig maakt aan één van de volgende drie ernstige misdrijven: De eerste: Degenen die ontucht bedrijven terwijl zij gehuwd zijn met een rechtsgeldige huwelijksband: Zij kunnen (onder de vastgestelde rechtsvoorwaarden) met steniging bestraft worden. De tweede: Degene die opzettelijk en zonder recht een beschermd leven beëindigt: dan kan hij (met inachtneming van de juridische voorwaarden) met de dood worden gestraft op basis van het beginsel "een leven voor een leven". De derde: Hij die zich afscheidt van de gemeenschap van de moslims: Hetzij door de Islam volledig te verlaten (afvalligheid), Hetzij door zich van delen van de religie los te maken en strijd te voeren tegen de gemeenschap, zoals reischoppers tegen een rechtmatig gezag, gewapende struikrovers, opstandelingen en extremistische groepen die zich buiten de gemeenschap plaatsen.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/4714>

