



Zij die rechtvaardig handelen, zullen bij Allah zijn op lichtplaatsen aan de rechterzijde van de Meest Barmhartige, Verheven is Hij, en Zijn beide handen zijn recht(op de manier dat bij zijn perfectie past)

'Abdullāh ibn 'Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Zij die rechtvaardig handelen, zullen bij Allah zijn op lichtplaatsen aan de rechterzijde van de Meest Barmhartige, Verheven is Hij, en Zijn beide handen zijn recht(op de manier dat bij zijn perfectie past). Zij zijn degenen die rechtvaardig zijn in hun oordeel en tegenover hun mensen en wat onder hun hoede is".

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Boodschapper (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem rusten) deelt mee dat degenen die rechtvaardig oordelen onder hun volk en degenen die onder hun gezag staan, op de Dag des Oordeels op verheven en hoge preekstoelen zullen zitten, gemaakt van licht, ter ere van hen. Deze preekstoelen zijn aan de rechterhand van de Meest Barmhartige en Zijn beide handen zijn recht, Verheven is Hij.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/4935>

