



O Allah, met U beginnen wij de ochtend, met U gaan wij de avond in, met U leven wij, met U sterven wij, en tot U is de opstanding

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Als hij 's ochtends ontwaakte, zei hij: "O Allah, met U zijn wij de ochtend ingegaan, met U zijn wij de avond ingegaan, door U leven wij, door U sterven wij en tot U zal de opstanding plaatsvinden." Hij zei als hij de ochtend begroette: "O Allah, met U beginnen wij de ochtend, met U gaan wij de avond in, met U leven wij, met U sterven wij, en tot U is de opstanding." En als het 's avonds is, zei hij: "Met U gaan wij de avond in, met U beginnen wij de ochtend, met U leven wij, met U sterven wij, en tot U is de opstanding." Soms voegde hij ook toe: "En tot U is de bestemming."

[رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه] [Goed]

Wanneer de ochtend aanbrak, het eerste deel van de dag met de opkomst van de dageraad, zei hij de profeet (vrede zij met hem): (Allah, met U zijn wij de ochtend ingegaan) omhuld door Uw bescherming, overvloedig begiftigd met Uw genade, bezig met Uw dhikr (herinnering), geholpen door Uw naam, omhuld door Uw leiding en handelend met Uw kracht en macht (met U zijn wij de avond ingegaan, door U leven wij, door U sterven wij) zoals de eerder genoemde uitdrukking, maar dan toegepast op de avond, waarbij men zegt: 'Heer, door U zijn wij de avond ingegaan, en door Uw naam, de Levensgever, leven wij en door Uw naam, de Doder, sterven wij. (tot U zal de opstanding plaatsvinden) En de opstanding na de dood en het uiteengaan na de verzameling, onze toestand blijft zo in alle tijden en omstandigheden; ik zal hier niet van afwijken noch het verlaten. En als de avond valt na de namiddag, zegt hij: (O Allah, met U zijn wij de avond ingegaan, met U zijn wij de ochtend ingegaan, met U leven wij, met U sterven wij en tot U zal de opstanding plaatsvinden). Dit betreft zowel de verwijzing in dit leven als de uiteindelijke bestemming in het hiernamaals. U bent Degene die mij tot leven brengt en U bent Degene die mij doet sterven.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

