



Wanneer een van jullie eet, laat hem dan met zijn rechterhand eten, en wanneer hij drinkt, laat hem dan met zijn rechterhand drinken, want de duivel eet met zijn linkerhand en drinkt met zijn linkerhand

Ibn 'Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De profeet (vrede zij met hem) zei: Wanneer een van jullie eet, laat hem dan met zijn rechterhand eten, en wanneer hij drinkt, laat hem dan met zijn rechterhand drinken, want de duivel eet met zijn linkerhand en drinkt met zijn linkerhand.

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem), gebiedt de moslim om te eten en te drinken met zijn rechterhand, en verbiedt het eten en drinken met de linkerhand; dit omdat de duivel daarmee eet en drinkt.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/58122>

