



Voorwaar, wanneer Allah een dienaar liefheeft, roept Hij Jibriel (vrede zij met hem) en zegt: 'Ik heb die-en-die lief, heb hem dan ook lief.' Daarop bemint Jibriel hem

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Voorwaar, wanneer Allah een dienaar liefheeft, roept Hij Jibriel (vrede zij met hem) en zegt: 'Ik heb die-en-die lief, heb hem dan ook lief.' Daarop bemint Jibriel hem. Vervolgens roept Jibriel in de hemelen en zegt: 'Allah heeft die-en-die lief, bemint hem dan ook.' Zo beminnen de bewoners van de hemelen hem, en vervolgens wordt er voor hem aanvaarding op aarde gevestigd. En wanneer Allah een dienaar verafschuwt, roept Hij Jibriel en zegt: 'Ik verafschuw die-en-die, verafschuw hem dan ook.' Daarop verafschuwt Jibriel hem, en vervolgens roept hij onder de bewoners van de hemelen: 'Allah verafschuwt die-en-die, verafschuw hem dan ook.' Zo verafschuwen zij hem, en vervolgens wordt er voor hem haat en afkeer op aarde gevestigd".

[Authentiek] [صحيح مسلم]

De Profeet (vrede zij met hem) berichtte dat wanneer Allah een dienaar liefheeft, een gelovige die Zijn geboden gehoorzaamt en Zijn verboden vermijdt, Hij Jibriel opdraagt: "Ik heb die-en-die lief, heb hem dan ook lief" Daarop bemint Jibriel, de leider der engelen, hem, en roept Jibriel vervolgens tot de engelen in de hemelen: "Ik heb die-en-die lief, heb hem dan ook lief" Hierdoor beminnen ook de bewoners van de hemelen hem en wordt voor hem in de harten van de gelovigen op aarde aanvaarding, genegenheid en welbehagen gevestigd." En indien Allah een dienaar verafschuwt, roept Hij Jibriel: "Ik verafschuw die-en-die, verafschuw hem dan ook. Jibriel verafschuwt hem en roept vervolgens tot de bewoners van de hemelen": "Voorwaar, jullie Heer verafschuwt die persoon, verafschuw hem dan ook." Hierdoor verafschuwen ook zij hem en wordt haat en afkeer in de harten van de gelovigen op aarde voor hem gevestigd."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

