



Wij zijn het laatste van de gemeenschappen en de eersten die rekenschap moeten afleggen

Ibn Abbas (moge Allah tevreden zijn met hen) zei, dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "Wij zijn het laatste van de gemeenschappen en de eersten die rekenschap moeten afleggen." Er wordt gezegd: "Waar is de ongeletterde gemeenschap en haar Profeet?"

Hierop antwoorden wij: "Wij zijn de laatsten, maar degenen die als eersten verantwoording moeten afleggen."

[Authentiek] [Overgeleverd door Ibn Maja]

De Profeet (vrede zij met hem) vertelde dat zijn Oemma de laatste is wat betreft tijd en bestaan, maar de eersten die op de Dag des Oordeels rekenschap zullen moeten afleggen. Er zal op die dag worden gevraagd: "Waar is de ongeletterde Oemma en haar Profeet?" Dit verwijst naar de ongeletterdheid van de Profeet (vrede zij met hem) wat betreft lezen en schrijven. Zo zullen zij als eersten tot rekenschap worden geroepen; wij zijn de laatsten in tijd en bestaan, maar de eersten in het ondergaan van de berekening op de Dag des Oordeels en bij het betreden van het Paradijs.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/65172>

