



Wij waren samen met de Profeet (vrede zij met hem) als jonge mannen vol levendigheid en nieuwsgierigheid. Zo leerden wij eerst het geloof voordat wij de Koran bestudeerden en daarna leerden wij de Koran, waardoor ons geloof erdoor nog verder werd versterkt

Overgeleverd door Joendoeb ibn Abdallah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: Wij waren samen met de Profeet (vrede zij met hem) als jonge mannen vol levendigheid en nieuwsgierigheid. Zo leerden wij eerst het geloof voordat wij de Koran bestudeerden en daarna leerden wij de Koran, waardoor ons geloof erdoor nog verder werd versterkt.

[Authentiek] [Overgeleverd door Ibn Maja]

Joendoeb ibn Abdallah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: "Wij waren samen met de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) jonge mannen die bijna volwassen waren, sterk en dapper. Bij de Profeet leerden wij eerst het geloof voordat wij de Koran bestudeerden en daarna leerden wij de Koran, waardoor ons geloof erdoor nog verder werd versterkt."

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/65218>

