



Een van de tekenen van de volmaakte Islam van een mens is dat hij nalaat wat hem niet aangaat

Aboe Hoerayrah, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalt dat de Boodschapper (vrede zij met hem) zei: "Een van de tekenen van de volmaakte Islam van een mens is dat hij nalaat wat hem niet aangaat."

[قال النووي: حديث حسن] [رواه الترمذي وغيره]

De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft duidelijk gemaakt dat een van de tekenen van de volmaakte schoonheid van iemands Islam en de volheid van zijn geloof bestaat uit het vermijden van alles wat hem niet aangaat, niet tot hem behoort en hem niet raakt, zowel in woorden als daden, evenals in zaken van religie en wereldse aangelegenheden die hem niet betreffen. Het zich bezighouden met wat iemand niet aangaat kan hem immers afleiden van wat wel van belang is of hem leiden tot datgene wat hij juist moet vermijden; want de mens is verantwoordelijk voor zijn daden op de Dag des Oordeels.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/65255>

