



## Voltooi eerst de voorste rij, daarna de daaropvolgende; en hetgeen aan aantal ontbreekt, laat dat dan in de achterste rij zijn.”

Van Anas ibn Malik (Moge Allah tevreden zijn met hem) wordt overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Voltooi eerst de voorste rij, daarna de daaropvolgende; en hetgeen aan aantal ontbreekt, laat dat dan in de achterste rij zijn."

[Authentiek] [رواه أبو داود والنسائي]

De Profeet (vrede zij met hem) beval de mannen die gezamenlijk bidden eerst de voorste rij te completeren, vervolgens de daaropvolgende rij en zo voortgaand. Indien er een tekort aan personen is in een rij, laat dit tekort dan in de achterste rij zijn.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/65738>

