



Wanneer het gebed wordt ingesteld, is er geen gebed toegestaan behalve het verplichte gebed.”

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Wanneer het gebed wordt ingesteld, is er geen gebed toegestaan behalve het verplichte gebed."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) verbood degene die zich in de moskee bevindt een vrijwillig gebed te verrichten nadat het verplichte gebed is ingesteld.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/65739>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

