



Het water van de zee is rein en de dode zeedieren zijn toegestaan om te consumeren

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd: Een man vroeg aan de boodschapper van Allah (vrede zij met hem): "O boodschapper van Allah, wij reizen over de zee en nemen slechts een beperkte hoeveelheid water mee. Als wij ons met dit water willen reinigen, raken wij uitgedroogd. Moeten wij ons dan reinigen met zeewater?" De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: "Het water van de zee is rein en de dode zeedieren zijn toegestaan om te consumeren".

[Authentiek] [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]

Een man vroeg de profeet (vrede zij met hem): Wij varen met schepen op zee voor de visserij of handel en nemen slechts een beperkte hoeveelheid drinkwater mee. Als wij dit drinkwater gebruiken voor wassing en reiniging, raakt het op en vinden wij geen ander water om te drinken. Is het toegestaan om ons dan te reinigen met zeewater? De profeet (vrede zij met hem) antwoordde over zeewater: 'Het water daarvan is rein en reinigend; het is toegestaan om ermee te reinigen en te wassen en het is toegestaan om te eten van alles wat eruit komt, zoals vissen en walvissen, zelfs als zij dood op het water drijven zonder te zijn gevangen.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/8355>

